

Merhaba

Hem ülkemiz hem de meslek alanımız açısından yakın tarihte görülmedik oranda yoğun ve sıcak geçen zaman diliminde Türkiye Mühendislik Haberleri'nin 477. sayısını hazırlamaya başladık. Amacımız, gündemi sayfalarımıza yansıtabilme. Bu başarılabilir mi? Sorunun yanıtı ancak dergi üyelerimize ulaştıktan sonra anlaşılabilir. İşimizin hayli zor olduğunun farkındayız. Ülke tarihinde eşi benzeri olmayan toplumsal olayları ve yine meslek alanımıza ve meslek örgütümüze karşı yapılan eşi benzeri bulunmayan saldırıları, olanca çıplaklığı ve gerçekliği ile işleyebilmenin, yaşananların önemini okuyucuya hissettirebilmenin, içinde bulunduğumuz zaman diliminde tarihe mal olmasını sağlayabilmenin kolay olmadığını biliyoruz.

TMH'nın bazı sayılarının tematik olduğu, yani belirli bir konu sınırları dahilinde hazırlandığı bilinmektedir. Farklı konular işlenmiş olsa da, 477. sayının da aslında tematik olduğu söylenebilir.

Siyasi iktidar, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarına mühendislik yolunu açarak, mühendislik eğitiminin ve mesleğinin önemini azaltacak bir adım atmış, Taksim Gezi Parkı'na AVM yapılması doğrultusunda karar alarak, kentlilerin ortak kullanım alanlarını sermaye gruplarına açmış, bunun üzerine açığa çıkan tepkileri şiddetle bastırma yolunu seçmiş, aynı zaman diliminde İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişikliğe giderek, meslek odalarının gelirlerini azaltmakla kalmamış, meslek odalarının idarenin projelerinin kamu adına denetlemesinin önüne geçmiştir. Gezi Parkı direnişinin bütün bir ülkeyi sarstığı günlerde, Taksim Dayanışması katılımcısı TMMOB üyelerinin gözaltına alındığı günün gece yarısı, Meclis'ten TMMOB'nin yetkilerini budayan bir yasa değişikliğinin geçirilmesi arasındaki ilintiyi görmemek, sürecin eksik ve yanlış değerlendirilmesi sonucu doğuracaktır.

Bütün bu gelişmeleri, siyasi iktidarın toplumsal yaşamı kendi ideolojik-politik yaklaşımına uygun olarak düzenleme niyeti olarak okumak durumundayız. Kentsel değerler, kentlerin ortak kullanım alanları sermaye çıkarları doğrultusunda tasfiye edilecek, bu girişimlere mesleki ve hukuki açıdan direnmesi olası meslek odaları güçsüzleştirilecektir.

Neoliberal esaslar çerçevesinde hayata geçirilmeye çalışılan toplum mühendisliği ile karşı karşıya bulunuyoruz. TMH'ya taşıdığımız üç konu, yeni toplumsal düzenin emaresini taşımaktadır ki, itirazımızın, "üç-beş ağaçla", "akçeli konularla", "mesleki-teknik işlerle" sınırlı olmadığını göstermektedir. Gezi Parkı sürecinin, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesinin ve TMMOB'un yetkilerinin kısıtlanmasının açığa çıkardığı bir gerçeklik daha bulunuyor: Salt mesleki konularla sınırlı Oda siyaseti, sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında kifayetsiz kalacaktır. Sorunlar mevcut neoliberal anlayıştan kaynaklanmakta, çözüm ise kapsamlı, çok yönlü bir mücadeleden geçmektedir. Hükümetin bütünlük arz eden toplum mühendisliğine karşı, meslek odalarını siyasetin dışında tutmaya dönük çabaların yanlışlığı ve eksikliği ortaya çıkmıştır.

Siyasi iktidar, mesleki çalışma esaslarına, meslek örgütlerine, kentlere müdahale ediyor, hemen her alanı ve hemen her mesleği kendi yaklaşımı çerçevesinde hizaya getirmeye çalışıyor. Biz ne yapıyoruz: Mesleğimize, meslek örgütümüze, ülkemize ve hayatımıza sahip çıkıyoruz. Saflaşmanın bu denli açık ve net olması, müdahale edilen konuların öneminden kaynaklanıyor. Açık ki ya toplumcu, halkçı anlayış ve sosyal devlet kazanacak ya da Türkiye bir AVM ülkesi haline getirilecek.

Tercih açıktır; tercih, salt bugünümüzü ve odalarımızın mevcut durumunu değil, geleceği belirleyecek önemdedir.

Saygılarımızla.

**İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu**